



# Bilder och minnesfragment

Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992

Detta album består av mammas efterlämnade bilder, brev och andra sparade minnen som jag och syskonen tog hand om efter hennes död. Lelle, mars 1999



## Mor och far

Porträtt av Fanny taget i Falun.

Nedan Fannys anteckning på familjefotots

baksida. Kanske till sin mamma i Back?

Bernhard var mammas älsklingmorbror

En modern ung man som intresserade sig för

nymodigheter som kamera och motorcykel.

Av någon anledning kom han i onåd och fick

tillbringa resten av sitt liv i drängstugan.

Brodern David blev arvtagare till Back.

Känner du igen  
oss. Bernhard har  
tagit det med  
kameran.



Fanny, Oscar och Gunhild i trädgården 1915-16.

Oscar föddes 1891 och hans första barn Gunhild 1913.

Oscar skulle då vara ca 24 år på denna bild.

Mamma föddes 1923 och Fanny dog när mamma var 8 år,

alltså ca 1931. Henry och Rut föddes mellan 1913-23.



*Hemmet i Västerbyn och förmodligen mamma som sitter på trappen, ca 1933.*

Barndomens trygga famn får ge efter för spirande drömmar.  
 Vi drivs av våra drömmar och våra liv formas  
 av de första självständiga stegen.  
 När jag sitter och tittar på bilderna får jag en stark  
 känsla av att känna igen hela skeendet, fast en  
 generation senare. Trots att varje människa är unik är  
 många händelser i livet universella och tidlösa.



”Ja visst gör det ont när knoppar brister.  
 Varför skulle våren annars tveka?”  
 Skrev Hjalmar Gullberg.  
 Vi lämnar barndomen bakom oss för att  
 bryta egen väg i livet.

För mamma och hennes syster Rut var  
 det ett avgörande steg att flytta till  
 Stockholm. När de kapade sina band  
 med familjen i början på 40:talet pågick  
 världskriget som tvingade folk till  
 ransoneringar och uppoffringar.  
 Men de drevs framåt av sina drömmar  
 och ungdomliga entusiasm...

Gunhild, som fick ta hand om familjen  
 efter mor Fannys död, förblev  
 Västerbyn trogen resten av sitt liv.



*Avresa till Stockholm, 1942. Linluggen måste vara Gunilla.  
 Nea och Oscar vinkar av. Gunhild har redan träffat sin Ragnar  
 och Ma är född. Inga och Rut har friare, men inget bestämt.*



*Mamma i Västerbyn. På första bilden 10-12 år, i början på 30-talet.  
De andra är från 1939-41. Längst t h tillsammans med Gunilla, Rut och  
Oscar samt Neas förkläde som skymter i bakgrunden.  
Nedre bilden också från ca 1940, Oscar, Nea med katt och mamma.*



Vårfika i solen med, fr v  
Henry, Oscar, Henrys första  
fru, Margit, Ragnar S (?)  
och mamma. ca 1938-39



Brev och foto från mammas  
barndomsvänninna Gullan  
till Bitte efter mammas  
bortgång.



förstän bli aldrig fräffats det  
skulle bli till gjord min Tanya  
fanns med till färdade in mycket  
om sin brän Bitte.  
Jag tänkte med en kort arm li  
den sommaren 1942 i Bjärnmond,  
Tanya var in dit.  
Nu det ni bra nu lilla Bitte  
med din man och barn som du  
älskar.

Kärn Din Gullan.

Kram!

Gullan

Svit foton från  
runt 1940.







Ransoneringskort som folket fick leva med under större delen av 40-talet.

Mamma med barn 1943

1943 gifter sig mamma och pappa.



Foto från juli 1944.  
Jag, första barnet av fyra,  
föddes 26 sept 1943 i  
Högalid församling.  
Staffan föds 1946.



50-talet har ett speciellt skimmer. Det tunga 40-talet är till ända och utvecklingen i landet ser ljus och optimistisk ut. Vi har frukt och grönsaker året runt och frysta varor som t ex pommofrites är en nyhet. Mammans konvalescens efter strumaoperationer är över och pappas slit för att bli ingenjör är klart. Han får en anställning i Sundsvall dit familjen flyttar på vintern 1951 efter en tids skilsmässa.

Fräsk!

Här kommer skorna! Hoppas du blir varm om fringarna nu! Stulle skikat med några äpplen, men jag fick ej tag i en lämplig karkong så jag får skicka ett litet paket senare, med lite gott i. Hoppas paketet faller till Sundsvall så du inte behövs ett skosåre bara.

Två tramar a en bun  
från draga

Skiv Skiv!



Bilder i från början på 50-talet. Höger bild från 20 maj 1953.





*Systrar i vått och torrt:  
Th bakom Stålbergs, i slutet på  
50-talet eller början på 60-talet.*

*Nedan, tidigt 60-tal, systrarna  
och VassbärsAnna, som vid ett  
tillfälle på 30-talet sa om  
mamma när hon haltade lätt  
efter en knäskada "att det vore  
väl lika bra om stackarn fick  
dö!"*



*Ovan, systrarna, med Percy på  
gitarr, sjunger på Gun och Jims  
bröllop.*

*Systrarna tillsammans på Stålbergs  
veranda, kanske mammas 60-års  
dag 1983?*

I mitten på 50-talet är familjen tillbaka i Stockholm igen. Först Solna och sen till Lidingö. Bitte och Anneli föds 1955-57.

Bilden nerr t h är mammas faster Elin Lagerström som blev över hundra år utan några större lyten än dåligt lårben och dålig syn. T v mamma och en kusin till pappa Oscar, Inez Rudolf, som var en kär anförvant. Hon var både "mamma" och väninna till systrarna och tog ofta ut dem på galej. Inez var alltid generös och nöjde sig bara med det bästa.

Bilden från något av deras galej i mitten på 60-talet.



Brev från Nea och Oscar, 1962.

Västerby den 14/11. 62.

Älska Inga och allersammans jag skall nu försöka att få ihop några rader, så att jag får tacka för hälsningarna på fars dag. Så ännu ett tack för att ni kommer skäg gubben far. Hur är det med Eder då? Är ni friska & brya så ni ärklar stå i med allt jabb. Ni vet ju att du har en hel del att pyssla med stackars litten. Men jag får min del här inte annat att jära än att

Hej på dig lilla vädelre barnet,  
jag blir här av hela mitt hjärta  
gratulera dig på din födelsedag.  
med bara några ord och tonkar  
ä önskar att du får vara frisk  
och ha hälsan i behåll.  
Har Nea har ju gjort arbetet  
på presenten ä jag har bara  
tittat på illand.  
Sänder dig och alla mina  
käraste hälsningar  
så så gott puss puss.  
Pappa Oscar



Mammas  
passfoto  
1969.

Torsdagsmiddag, den 14-71

Kära Tinga-Ling!

Kan ju skriva några rader till dig med.  
Jag får bra koppras du gör det samma! Här är  
verserna. Tusn & Kram.

Brev från Rut (Tuttan) med ett par av de otaliga versrader de utbytte.



Leg 1971, leg 1973. Fest i gröna huset mars 1977 samt nertill  
sista fotot från sommaren 92 hos Bitte.





Louphyttan 11/10-77

Kära Jaster.

Nu ska jag äntligen komma för mig att skriva några rader till dig. Vi hoppas att du efter ålderns rätt ändå mår bra. Om det är du som vi vet under bra värd och det är vi glada för. Ja du fastet du är svag du och stark är du dock gode Gud för då. Det är ju bara Drossali du och Empid kvar om på denna jordes jämnval, men dock så många gånger lyro och god att få finnas till och. Longa och jag bli ju gamla vi med. Longa fyller 60 om den 25 och jag är som du vet ju det sextioandra året. Jag har gått spåtkörven sedan den 3 mars för bygginsuff som det heter på läkarspråk. Ja, jag har ju varit förstörd i byggen ända sedan februariåldern mår jag förklara ant hos länderna komma i Vesterby som du mig vet och minns. Ja det var alltså på 30-talet för de många år va det om det.

Enga och jag har fm våra barn. Nisse född 1945  
Kvister född 1949 och Osmu född 1953. alla är  
de utflugna ut boet och alla har de det bra.  
Och om man bra faster, vi har sex barnbarn att  
glädjas åt och vi ser dem nästan varje dag här  
huru i skottsko. Jag vet inte om du har hört att  
jag höll på att smekas i mitt jobb i  
februari i år. Ngon där jag jobbat i 30 år  
exploderade och tusentals tegel, järn och stål-  
luckor flög runt omkring mig men som var  
Guds hand kastades jag av lufttrycket mot  
väggen och klarade mig med småre skador.  
Den 28 augusti var också Gud med mig. Då var  
jag hem till Besterby och skulle fiska. Jag  
kavade i sjö på 10 meters djup men förmodade  
inte för ryggen skulle ta mig upp i båtens sjö.  
Jag var upp och låg under vattnet, sen vet jag  
inte mer än att jag satt någon sekund i  
sammanhängande och en Ingemar och hans bror höll  
på att källa mig i varma varma kläder. Så bror  
jag att jag fick kaffe och Västby, sedan körde  
alle mig i bil hem till Enga. Jag vet inte inte  
men vår Gud har varit någon mening med mig  
i alla fall. Om så gott faster och kappas  
någon som vill läsa detta får du.  
Hälsningar: Henry = Enga Lagers bror



*Mammas sista sommar, 1992*

*Jag skall gå genom  
tysta skyar  
Genom hav av  
stjärnors ljus  
Jag skall vandra i  
vita nätter  
Tills jag finner min  
Faders hus  
Jag skall klappa sakta  
på porten  
Där ingen mer går ut  
Och jag skall sjunga  
av glädje  
Som jag aldrig  
sjungit förut*